



Ik ben er voor jou

(I'll Be There for You)

Gezongen
door Freek
Bartels als
Jezus

Ik ben zo dichtbij
Want ik ben er voor jou
Ik ben zo dichtbij
Ja, ik ben er voor jou
Zeg me waar of hoe
En ik kom naar je toe...

Struikel je achteruit je toekomst tegemoet
Heb je geen flauw idee meer hoe het verder moet
Ziet door de bomen zelfs het bos niet meer
Maar ik sta altijd voor je klaar
Kom dan naar me toe, ik zeg het je weer...

Ik ben zo dichtbij
Want ik ben er voor jou
Ik ben zo dichtbij
Ja, ik ben er voor jou
Zeg me waar of hoe
En ik kom naar je toe...

M'n deur staat altijd open
Je kan zo binnenlopen
En praat gewoon maar even niet, als je dat niet wil
Je hoeft niets uit te leggen of tegen me te zeggen
Of stort juist heel je hart uit
Totdat je voelt dat het weer gaat

Ik ben zo dichtbij
Want ik ben er voor jou
Ik ben zo dichtbij
Ja, ik ben er voor jou
Zeg me waar of hoe
En ik kom naar je toe...



Als ik je zie in de hemel

(Tears in Heaven)

Ken je nog mijn naam
Als ik je zie in de hemel
Raak je mij dan aan
Als ik je zie in de hemel

Ik hou je vast
En draag de last
Want ik weet, ik hoor nog niet
In de hemel

Weet ik wie jij bent
Als ik je zie in de hemel
Had je mij herkend
Als ik je zie in de hemel

Ik draag het leed
Omdat ik weet
Dat je mij, niet vergeet
In de hemel

Tijd verzacht geen pijn
Tijd heelt geen verdriet
Tijd vergeet geen leed
Heelt je wonden niet
Heelt ze niet

Weet je nog mijn naam
Als ik je zie in de hemel
Zou je mij zien staan
Als ik je zie in de hemel

Ik hou je vast
En draag de last
Want ik weet, ik hoor nog niet
In de hemel

**Gezongen
door Trijntje
Oosterhuis
als Maria**



Zonen

Gezongen
door Trijntje
Oosterhuis
als Maria

(Dochters)

Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt
Ben je al wakker, mam?
Kom je gezellig mee naar beneden?
Moet je straks werken of ben je vrij vandaag?
En ga je dan even met mij op pad?

Oh, wat gaat de tijd toch snel
Gisteren nog zag ik hem voor het eerst
Lag hij hier in m'n armen
Wat is hij mooi
En wat staat de tijd hem goed
Ik knipper m'n ogen en zie hoe hij steeds
Weer een beetje veranderd is
Maar hoe groot hij ook mag zijn
In mijn ogen blijft hij altijd klein

Kwart over zeven op zondagmorgen
Hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan
En val ik gerust in slaap
Hij is thuis
Ik was hem veel liever op gaan halen
Maar hij had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan
Hij vindt nu inmiddels zijn weg naar huis

En oh, wat gaat de tijd toch snel
Gisteren nog zag ik hem voor het eerst
Lag hij hier in m'n armen
Wat is hij mooi
En wat staat de tijd hem goed
Ik knipper m'n ogen en zie hoe hij steeds
Weer een beetje veranderd is
Maar hoe groot hij ook mag zijn
In mijn ogen blijft hij altijd klein



En soms
Wanneer ik m'n ogen sluit
Lopen we samen op het strand
Zijn handje in de mijne
En dan
Zet hij de tijd even stil
Is het weer even net als toen
En heeft hij mij weer nodig
Ik hou hem vast
Zoals hij was
Ik hou hem vast

Kwart over zeven op zondagmorgen
Hooft hij mijn stem die hem zachtjes wakker maakt
Vandaag is je grote dag
Wat is hij mooi
En wat staat de tijd hem goed
Ik knipper m'n ogen en zie hoe zijn hart
Nu voorgoed van de wereld is
Maar waar hij ook mag zijn
In gedachte is hij hier bij mij
In mijn ogen blijft hij altijd klein



Ik ben maar een mens

(Human)

Gezongen
door Rob
Dekay als
Judas

Ik ben maar een mens

Misschien ben ik simpel
Misschien ben ik blind
Omdat ik denk te weten
Wat hiermee begint
Maar ik kan niets bewijzen
Dus toch misschien blind

Ik ben maar een mens, en nog lang niet af
Ik ben maar een mens toch, en nog lang niet af..
De schuld ligt niet bij mij (Het ligt dus niet aan mij)
De schuld ligt niet bij mij (Nee, het ligt niet aan mij)

Kijk eens goed in de spiegel
En zeg wat je ziet
Zie jij het zo helder
Of zie je het niet
Zeg me wat je dan ziet

Ik ben maar een mens, en nog lang niet af
Jij bent maar een mens toch, en nog lang niet af..
De schuld ligt niet bij mij (Het ligt dus niet aan mij)
De schuld ligt niet bij mij (Nee, het ligt niet aan mij)

Je hebt mensen met echte problemen
Je hebt mensen met pech
Die denken dat ik ze kan helpen
Maar hoor wat ik zeg:



Ik ben maar een mens, en nog lang niet af
Ik ben maar een mens, toch, en nog lang niet af
De schuld ligt niet bij mij (Het ligt dus niet aan mij)
De schuld ligt niet bij mij (Nee, het ligt niet aan mij)

Vraag me niet om m'n mening
Of dat ik je spaar
Smeek niet om vergeving
Want jij hebt het zwaar
Ohm wat heb je het zwaar

Ik ben maar een mens en maak fout op fout
Ik ben maar een mens en het laat me niet koud
Dus leg het niet bij mij
Nee, leg het niet bij mij

Ben geen messias of profeet
Die elke vraag, elk antwoord weet

Ik ben maar een mens
En ik doe wat ik kan
Ik ben maar een mens
Ik ben maar één man

